

## **Teresa van Avila – Drie-eenheid (gewetensbrief geschreven tussen Hemelvaart en Pinksteren)**

**Dinsdag na Hemelvaart bad ik nog wat na de communie; eerder moeizaam, want ik was zo verstrooid dat ik mijn aandacht niet kon concentreren; ik beklaagde me bij de Heer over onze ellendige natuur. Mijn ziel begon in vlam te raken. Ik leek duidelijk de aanwezigheid van heel de Drie-eenheid te bezitten in een intellectueel visioen. Door een bepaalde manier van voorstellen, begreep ik ... hoe God drie en een is.**

**Zo leek het me dat de drie Personen met mij spraken, in mijn ziel stelden ze zich afzonderlijk voor... Ik begreep de woorden van de Heer: "dat de drie goddelijke Personen zullen verblijven in de ziel die in staat van genade is" (Joh 14,23). Ik zag Ze binnen in mij op de manier die ik reeds vermeld had...**

**Die drie Personen die ik als een God zag, maakten zo'n indruk in mijn ziel dat het onmogelijk zou zijn niet ingekeerd te blijven in zo'n goddelijk gezelschap indien die gunst aanhield.**

**Teresa van Avila: Gewetensbrief, Avila, 29 mei 1571**

**El Greco: Drie-eenheid (soms ook Hemelvaart genoemd), 1577-1579**

