

O mijn God, Drie-eenheid, die ik aanbid, help mij mezelf helemaal te vergeten om mij in U te vestigen, roerloos en stil, alsof mijn ziel al in de eeuwigheid verbleef. Niets moge mijn vrede verstoren, niets mij uit U trekken, mijn Onveranderlijke. Maar elke minuut voere mij verder binnen, in de diepte van uw Mysterie. Schep vredige stilte in mijn ziel, maak er uw hemel van, uw geliefde woning, de plaats waar Gij rusten kunt. Dat ik U daar nooit alleen laat, maar er geheel zij, helemaal wakker in mijn geloof, heel en al aanbedding, geheel overgegeven aan uw scheppende kracht.

O Christus, mijn Beminde, uit liefde gekruisigd, ik zou een bruid willen zijn voor uw hart, U bekleeden met heerlijkheid, U beminnen... tot ik eraan sterf ! Maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag ik U: Bekleed Gij mij met Uzelf, stem mijn ziel geheel af op alle bewegingen van de uwe, overspoel mij, doordring mij, neemt Gij in mij alle plaats in. Opdat mijn leven enkel nog Uw leven laat stralen. Kom in mij als Aanbidder, als Verzoener, als Verlosser.

O eeuwig Woord, woord van mijn God, ik wil mijn leven doorbrengen, in mijn geheel luisterend naar U: een en al ontvankelijkheid om alles van U te leren. Door alle nachten, alle leegten, alle onmacht heen, wil ik mijn blik voortdurend op U richten en verblijven in uw grote licht, mijn beminde zonneschijn. Trek mij zo onweerstaanbaar aan, dat ik uw schittering nooit meer kan ontvluchten.

O verterend Vuur, Geest van Liefde, gebeur in mij, opdat het Woord in mijn ziel als het ware mens kan worden. Laat mij voor Hem een mensheid zijn, waarin Hij heel zijn Mysterie herleven kan. En Gij, Vader, buig U over uw arme kleine schepsel. Overdek haar met uw schaduw. Zie in haar slechts de Welbeminde, in wie Gij welbehagen hebt.

O mijn Drie, mijn Al, mijn hemelse Vreugde, oneindige Eenzaamheid, ontzaglijke Grootte waarin ik mij verlies, ik lever mij aan U uit als een prooi. Berg U diep in mij, opdat ook ik mij bergen kan in U, wachtend tot ik in uw licht zal aanschouwen de peilloze diepte van uw grootheid.

Elisabeth van de Drieëenheid
21 november 1904

©Vertaling Karmel op weg