

# ***Laurent de la Résurrection***

## ***Zeer korte biografie***

**Nicolas Herman is geboren in 1614. Rond de 20 jaar werd hij soldaat, tijdens de Dertigjarige Oorlog. Op 21 jarige leeftijd raakte hij zwaar verwond.**

**Na enkele tijd om na te denken, andere wegen te zoeken en te bidden, komt hij in het Karmelietenklooster van Parijs en treedt in 1640 daar in, als lekenbroeder (in dienst van de gemeenschap). Na het noviciaat wordt hij de kok van de communiteit en kookt soms voor meer dan 100 personen. Als hij dan last krijgt van zijn heup (misschien in verband met zijn oorlogsverwondingen), wordt hij de schoenmaker van het klooster, verantwoordelijk voor ongeveer 200 sandalen. Op 12 februari 1691 overlijdt hij.**

**Het bijzondere aan Laurent is zijn eenvoudige manier van bidden. Hij leefde altijd en overal**

**in Gods Aanwezigheid**



## ***Enkele citaten***

**Om bij God te zijn is het niet nodig de hele dag in de kerk te zitten. We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons zo nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stilte, vrede, zonder pretentie en met een hart dat bemint.**

**(Brief 9)**

**Aanvankelijk is het nogal lastig om in Gods Aanwezigheid te leven. Maar als je er trouw aan blijft, is haar effect wonderlijk. Je trekt overvloedig Gods genade naar je toe en komt geleidelijk tot dit eenvoudige kijken naar God en het liefdevolle zien van Zijn Aanwezigheid.**

**(Maximes spirituelles 31)**

**Hij woont in ons binnenste, zoek Hem dan niet elders.**

**(Brief 16)**

**Je vindt het onbeleefd als je een vriend die op bezoek komt alleen laat zitten? Waarom dan God achterlaten en Hem alleen laten zitten?**

**(Brief 10)**

**Blijf niet vastzitten aan regels of speciale devoties, maar zoek God in geloof, met liefde en deemoed.**

**(Brief 9)**