

# Karmel Oirschot



In het mooie Brabantse dorp Oirschot, ligt de eerste Karmel van Nederland, gesticht in 1644. De stichteres, Maria Margaretha der Engelen, werd door Anna van Sint Bartolomeüs (Karmel Antwerpen) gevormd, die zelf door Teresa van Avila werd opgeleid. Een proces van zaligverklaring van Maria Margaretha der Engelen is in 2013 gestart.

In de Karmel kunnen belangstellenden het museum bezichtigen.

Ook is er voor jongere vrouwen die meer belangstelling hebben voor geloof en kloosterleven in de karmelitaanse traditie, bescheiden mogelijkheid voor informatie en bezinning.

Voor het museum of bezinning, graag direct contact opnemen met Zr Helena, tel. 049 9571665.

Karmel Sint Jozef  
Nieuwstraat 28  
5688BE Oirschot

