

Hymne Flos Carmeli

O gij Karmels bloem
Wijngaard in volle bloei
's hemels hoogste roem
O Maagd die vruchtbaar draagt,
Enig zijt gij.

Goede Moeder
Die niet een man bekent,
Aan Karmelieten
Geef mild uw gunsten,
O ster van de zee.

Jesses wortel,
Waaraan een bloem ontluikt,
Hier aanwezig zijn
Uw dienaar, o zo klein,
Wil gedogen.

Onder doornen
Groeit gij, een lelie blank.
Bewaar zuiver
De geest der zwakken,
O gij schutsvrouwe.

Wapenrusting,
Sterkte der strijdenden,
Woeden oorlogen,
Reik uw bescherming ons,
Scapulier vrouwe.

In al 't onzekere
Voorzichtig geef uw raad.
Bij ramp en tegenspoed
Vertroosting immerdoor
Wil aan ons geven.

Deur en sleutel
Van 't hemels paradijs,
Wil ons leiden
Waar, Moeder, gij gekroond
Wordt met glorie.

Zoete Moeder,
O Karmels Meesteres,
Verheug uw volk
Met blijdschap waar gij zelf
Vervuld van zijt.

uit een gebed van Simon
Stock (13de eeuw)