

## **St. Josef, draag zorg**

Zwaar en donker drukken loodgrijze luchten.  
Is het dan voor eeuwig nacht en wil het licht nooit meer stralen  
voor ons?  
Heeft de hemelse Vader zich van ons afgekeerd?  
Het hart krimpt als in een nachtmerrie -  
is er dan niemand die redt, die hulp biedt?  
Is er dan wijd en zijd geen redder te bekennen die helpt?  
Ziedaar, door de wolken breekt zegevierend een lichtstraal  
als een vader oog, mild en vol liefde kijkt  
een helder sterretje vriendelijk omlaag.  
En zo neem ik al wat ons beangst,  
hef het op en leg het in de getrouwe handen:  
neem het aan -,  
St. Josef, draag zorg!

Hevige stormen teisteren het land  
Eiken, diep geworteld in het hart van de aarde, hun kruinen trots  
ten hemel geheven  
liggen nu ontworteld en gebarsten –  
verwoesting en gruwelen alom.  
Teistert de storm niet ook de grondvesten van het geloof?  
Zullen haar heilige pilaren breken?  
Onze arm is zwak, wie zal hen stutten?  
Smekend heffen wij onze handen tot jou:  
Jij, gelijk Abraham een vader van het geloof  
sterk in kinderlijke eenvoud, wonderdoener  
door gehoorzaamheid en zuivere zin:  
Bescherm de heilige tempel van het nieuwe verbond  
wees zijn schutse-  
St. Josef, draag zorg!

Als wij moeten zwerven in den vreemde  
onderdak zoeken van deur tot deur,  
ga ons voor als getrouwe leidsman,  
Jij, tochtgenoot van de zuivere maagd,  
Jij trouwe, zorgzame vader van het goddelijke kind.  
Bethlehem en Nazareth, zelfs Egypte wordt ons thuis  
als jij bij ons bent.  
Waar jij bent daar is hemelse zegen.  
Kinderlijk volgen wij jou op de voet,  
vol vertrouwen leggen wij onze handen in de jouwe:  
wees ons thuis jij:  
St. Josef, draag zorg!

Edith Stein, 19 maart 1939

vertaling: Marie Theres van Beeck