

Johannes van het Kruis – breng liefde

Brief 47 aan Maria de la Encarnación, Madrid 6 juli 1591

Wat mij betreft, dochter, moge u geen pijn doen wat mij geen pijn doet. Dat echter iemand schuldig wordt genoemd die geen schuld heeft, dat is voor mij moeilijk te verdragen. Dat eerste immers wordt niet gedaan door mensen, maar door God. Hij weet wat ons past en Hij ordent dat voor ons welzijn. Denk alleen maar hieraan, dat God alles regelt.

Breng liefde waar geen liefde is, en ge zult liefde vinden.

(Johannes van het Kruis heeft deze brief na het kapittel van Madrid geschreven. Hij werd daar gemarginaliseerd en kreeg geen verantwoordelijkheid meer. Het kruis is weer op zijn weg.)

**Tekening van Johannes van het Kruis (1577)
Karmel van de Menswording Avila**

